

Circ. N. 10/14-20
Prot. N. 2817/14-20

Rome, 8 december 2015
op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen

Aan alle zusters en broeders van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) over de hele wereld

Dierbare zusters en broeders,

Moge de goede Heer jullie zijn vrede geven!

Het buitengewone jubileumjaar van de Barmhartigheid begint vandaag, op het feest van de Onbevleete Ontvangenis. Velen van ons hebben gewacht op dit heilig jaar, hoewel we er ons misschien niet volledig bewust van waren. We hebben een diep innerlijk verlangen om de barmhartigheid van God te leven. De barmhartigheid is de liefde van God, die Hij ons om niet geeft. Zij is de uitdrukking van de wijze waarmee Hij kijkt naar zijn geliefde kinderen - die Hij naar zijn eigen beeld geschapen heeft - zonder onze zonden steeds opnieuw in herinnering te roepen. In zijn barmhartigheid kunnen we zijn oneindige liefde herontdekken, en opnieuw ontdekken wie wij zijn, als menselijke wezens, als christenen, als seculiere franciscanen.

“Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Barmhartigheid: het woord dat het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid openbaart. Barmhartigheid: de uiterste en hoogste daad waarmee God ons tegemoet komt. Barmhartigheid: de fundamentele wet die woont in het hart van iedere mens die met oprechte ogen kijkt naar de broeder en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg. Barmhartigheid: de weg die God en mens met elkaar verbindt, omdat zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn ondanks onze zondigheid.”¹

Daarom moeten we " de rijkdom herontdekken die vervat is in de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. De ervaring van barmhartigheid wordt zeker zichtbaar in de getuigenis van tastbare tekenen, zoals Jezus zelf ons geleerd heeft. Iedere keer dat een gelovige persoonlijk één of meer van deze handelingen verricht, zal hij of zij zeker de aflaat van het Heilig Jaar verkrijgen. Vandaar de verplichting om in barmhartig te leven om de genade van volledige en diepgaande vergeving te verkrijgen door de kracht van de liefde van de Vader die niemand uitsluit. De aflaat van het Heilig Jaar is daarom volledig, vrucht van het evenement dat met geloof, hoop en liefde gevierd en ervaren dient te worden.”²

We hebben de goddelijke barmhartigheid nodig om voor het openen van onze ogen, onze oren en ons hart, zodat we de goedheid kunnen ervaren van de Heer die ons uitnodigt zelf ook barmhartig te zijn. Het is onze roeping heilig te zijn, zoals onze hemelse Vader heilig is. Dit brengt met zich mee dat wij barmhartig moeten zijn, zoals onze hemelse Vader barmhartig is.

Het heilig jaar van barmhartigheid is ook een bevoorrecht moment voor ons om de Heer der Heerscharen te vragen ons barmhartig te zijn en ons te helpen opdat onze dagelijkse bekering het uitgangspunt is om bouwers te worden van het koninkrijk van God, en Hem te vragen de harten van de regeringsleiders te veranderen, zodat zij de naties kunnen leiden naar een betere wereld, waar

¹ Misericordiae Vultus, § 2.

² Brief van paus Franciscus aan aartsbisschop Rino Fisichella, 1 september 2015.

mensenrechten en godsdienstvrijheid worden gerespecteerd, de schepping wordt geëerbiedigd en het welzijn van allen en alles wordt nagestreefd. Wij, seculiere franciscanen, hebben verplichtingen op ons genomen in het openbaar leven³, en ons gecommiteerd om aandacht te hebben voor het gepaste gebruik van materiële goederen en voor de zorg voor de schepping. Ieder van ons moet uitzoeken waar en hoe hij geroepen is zijn bijdrage te leveren aan het bouwen van een betere wereld, in vertrouwen op de aanwezigheid van het goddelijk zaad in iedereen en in de omvormende kracht van liefde en vergeving.⁴

Ik nodig jullie uit om te bidden voor hen die in het bijzonder behoefte hebben aan de goddelijke barmhartigheid.

Ik nodig jullie uit te bidden voor de armen, de mensen aan de zijkant, die nauwelijks materiële goederen hebben, maar die vaak een enorme rijkdom hebben aan geestelijke goederen en ons kunnen leren hoe dicht we bij God kunnen komen door de goddelijke voorzienigheid.

Ik nodig jullie uit te bidden voor de slachtoffers van geweld, waar ook ter wereld, ongeacht de mate van publiciteit en de aantallen slachtoffers.

Ik nodig jullie uit te bidden voor hen die hebben gezondigd en nog niet een weg van bekering zijn ingeslagen.

Ik nodig jullie uit te bidden voor hen die onder ons dienend zijn: in de Kerk, in de samenleving, in onze broederschappen. Moge de barmhartigheid van God hen verlichten en leiden, zodat zij altijd trachten de wil van God te doen.

Tenslotte nodig ik jullie uit te bidden dat wij allen mogen zien wat we zouden moeten doen, individueel en in onze broederschappen, omdat we geroepen zijn “tezamen met alle mensen van goede wil een meer broederlijke en evangelische wereld op te bouwen om het rijk van God te verwerkelijken.”⁵

In verband hiermee wil ik jullie aandacht vragen voor een paar belangrijke punten.

Franciscans International, een internationale non-gouvernementele organisatie van de franciscaanse familie, heeft een handboek gepubliceerd met de titel “*Making human rights work for people living in extreme poverty*” (Het realiseren van mensenrechten voor mensen die leven in extreme armoede).⁶ Het handboek beoogt mensen te helpen die op dit gebied werkzaam zijn, en ontwikkelt een nieuwe aanpak vanuit het standpunt dat extreme armoede een schending is van mensenrechten. We raden het lezen en bestuderen dit handboek van harte aan, vooral aan hen die op dit terrein van maatschappelijk werk actief zijn.

Deze publicatie nodigt ons uit onze betrokkenheid bij en solidariteit met de ondergeschikten, de armsten, de uitgesloten, de gemarginaliseerden te vergroten. We moeten veel gevoeliger zijn voor het lijden van mensen in nood, zowel binnen als buiten onze broederschappen. We moeten meer aandacht hebben voor de behoeften van onze zusters en broeders die hetzelfde charisma leven, dezelfde roeping hebben, in de broederschap van de OFS – hetzij in de eigen plaatselijke broederschap hetzij elders binnen de OFS. We kunnen elkaar geen zusters en broeders noemen als we aan elkaar voorbij leven zonder een gebed en zonder een heel concreet teken van broederlijke liefde! Dit zou niet alleen een gebrek aan broederlijke instelling betekenen, maar ook een gebrek aan persoonlijke trouw aan onze door God gegeven seculiere franciscaanse roeping. Onze roeping is een schat, die we alleen kunnen bewaren en veiligstellen als we haar delen, als we haar zichtbaar maken en als we een sterk persoonlijk getuigenis geven. God heeft ons haar niet gegeven om haar te verbergen maar om haar te gebruiken, en om zijn goedheid zichtbaar te maken.

Verder moeten we onze solidariteit uitbreiden naar onze burens, zij die dicht bij ons leven, als een teken van de goddelijke liefde van de Heer die ons steeds uitnodigt om aan allen goed te doen maar vooral

³ Leefregel van de OFS § 15.

⁴ Leefregel van de OFS § 19.

⁵ Leefregel van de OFS § 14.

⁶ Te downloaden in het Engels op <http://franciscansinternational.org/handbook/>

aan de armsten, de zwaksten, de kleinsten. We moeten onze oren en ogen en onze harten openen, en vervolgens onze deuren, keukens, huizen en ook onze portemonnees.

Vooraf tijdens dit heilige jaar van barmhartigheid moeten we ons concentreren op concrete daden van solidariteit. We moeten, zoals Franciscus deed, zonder ophouden bidden voor hen die ons gebed nodig hebben, en tegelijkertijd hen helpen die in grotere nood zijn dan wijzelf.

Onze solidariteit kan ook in een meer georganiseerde manier tot uitdrukking komen. Daarom heeft de Presidency een aantal richtlijnen ontwikkeld voor de broederlijke begeleiding tussen landelijke broedersschappen (zowel gevestigde als opkomende broedersschappen). We hopen dat deze richtlijnen, die in 2016 verspreid zullen worden, de broederlijke banden tussen de verschillende landelijke broedersschappen zullen versterken en daarbij ook zullen leiden tot persoonlijke broederlijke contacten.

In deze circulaire wil ik jullie graag ook meedelen dat de Presidency, na het generaal kapittel in november 2014, intensief aan het werk is gegaan. Om meer effectief te zijn, en om dichterbij onze broeders en zusters te kunnen staan, werden in de Presidency de volgende commissies ingesteld:

- Vormingscommissie, gecoördineerd door Ana Maria Raffo Laos;
- Familiecommissie, gecoördineerd door Silvia Diana;
- YouFra commissie, gecoördineerd door Andrea Odak, en Ana Fruk als broederlijk begeleider;
- Communicatie commissie, gecoördineerd door Michel Janian;
- Gerechtigheid, Vrede en Integriteit van de schepping commissie, gecoördineerd door Attilio Galimberti;
- Economische commissie, gecoördineerd door Augustine Youghak Yoon;
- Juridische commissie, gecoördineerd door Tibor Kauser;
- Commissie voor de bevordering van zalig- en heiligverklaringen, gecoördineerd door Francesco Mattiocco .

In aanvulling hierop zijn meerdere projecten voortgezet of gestart onder de coördinatie van enkele leden van de Presidency. Ik hoop van harte dat door de persoonlijke contacten tussen de nationale besturen en de Presidency via de internationaal vertegenwoordigers een vruchtbare samenwerking mogelijk zal blijken te zijn. Alle leden van de Presidency hebben de overtuiging dat we dienaars zijn die werden gekozen om jullie te dienen, op een manier die wordt bepaald door onze Regel, de generale constituties en de particuliere statuten, en die wordt gevoed door ons door het gebed gedragen persoonlijk leven en ons leven in de broederschap, en door ons streven de wil van de barmhartige God te doen.

Laten we allen in gebed vragen een instrument van de Heer te mogen zijn, opdat Hij - door onze persoonlijke getuigenis van onze seculiere franciscaanse roeping en door onze actieve aanwezigheid in de wereld – in het bijzonder tijdens dit heilige jaar zijn goddelijke liefde naar iedere mens moge uitstrekken. Mogen de heilige maagd Maria, onze serafijnse vader St. Franciscus en onze heilige patronen St. Elisabeth van Hongarije en St. Louis IX onze voorsprekers zijn.

Jullie broeder en minister
Tibor Kauser
CIOFS Generaal Minister.