

Clara in San Damiano

Clara, een adellijke jonge vrouw, voelt zich geroepen door God en wil hieraan gehoor geven zoals ook Franciscus gehoor heeft gegeven aan de roep van de Heer.

Op een nacht verlaat zij haar ouderlijk huis en voegt zich bij de broeders. Zij kan als vrouw echter niet gaan rondtrekken in die tijd en neemt uiteindelijk haar intrek in San Damiano. Een plek waar zij in stilte en gebed en in de zorg voor haar medezusters gestalte geeft aan de verbondenheid met God en de liefde voor de gehele schepping.



Uit de brief van Clara aan Ermentrudis:

5. Kort is hier onze inspanning
maar eeuwig het loon.
Laat u niet in verwarring brengen
door het lawaai van de wereld,
die als een schaduw voorbijgaat (vlg. Job 14,2).
6. Laat u niet van de wijs brengen
Door de ijdele beelden van de bedriegelijke wereld.
11. Bemin God met heel uw hart
en Jezus , zijn Zoon,
die voor ons, zondaars, gekruisigd is.
En laat de gedachtenis aan Hem
nooit uit uw geest verdwijnen.
12. Overweeg voortdurend de geheimen van het kruis
en de angst van de moeder die onder het kruis stond (vlg Joh.19,25).
13. Bid en waak altijd (Mt 26,41).

uit: De Geschriften van Clara van Assisi.