

DE HEILIGE CLARA

Wie was zij eigenlijk, de heilige Clara? En wat h ad zij dat wij haar tot op de dag van vandaag gedenken en hoogachten? Zuster Angela Holleboom, claris en abdis van Megen staat in het Tijdschrift van Verkondiging, vanwege het feest van Clara, stil bij haar persoon en de betekenis die Clara kan hebben, ook voor ons eigen leven.



Clara was een vrouw van adellijke afkomst uit het Assisi van de dertiende eeuw. Dat is lang geleden. En toch roept ze na zoveel eeuwen verlangens wakker die we ook in ons eigen hart bespeuren.

Clara wilde zich niet zomaar voegen in de gangbare patronen van haar tijd. Ze verzette zich tegen een huwelijk dat haar familie voor haar wilde regelen. Ze was gegrepen door het ideaal dat Franciscus verkondigde. Ze wilde in diezelfde geest leven. Ze liet zich daar niet meer van afbrengen. Niet door haar eigen familie in het begin en ook niet later door bisschoppen en pausen. Clara had durf. Ze verbond zich met Franciscus en zijn broeders. Vanuit Franciscus ontstond een nieuwe religieuze beweging die wilde leven volgens het model van het evangelie: Christus zelf. Net als Franciscus wilde Clara arm de arme Christus volgen.

Als eerste vrouw sloot ze zich aan bij Franciscus en zijn broeders. Franciscus bracht haar naar het kerkje van San Damiano. Daar bracht Clara haar hele verdere leven door. Rond haar verzamelde zich een grote gemeenschap van zusters. Clara leefde met God. Net als het volk van God onderweg in de woestijn deelde zij in het wel en wee van het avontuur met God. In haar dagelijkse leven van armoede, gebed en verbondenheid met haar zusters werd haar liefde gelouterd tot een steeds groter vertrouwen op de liefdevolle barmhartigheid van God. Zo werd ze steeds meer wie ze was: een vrouw die schijnt als een helder licht voor God en voor de

mensen. Zo ontdekte Clara haar bestemming.

Is het ook voor ons niet van belang onze bestemming te vinden? Daarvoor is het nodig af en toe de stilte op te zoeken. Om te ontdekken wie we zijn onder de liefdevolle blik van God. De reis naar binnen vraagt moed en volharding. Niet opgeven als het tegenzit. Clara bleef zoeken naar wegen om haar diepste verlangens tot bloei te laten komen. Bij tegenwerking probeerde zij anderen toch mee te krijgen. Iets wat haar wonderwel lukte.

Kunnen leven vanuit het vertrouwen dat God je roept. En met anderen en met situaties waarin je verzeild raakt omgaan op een manier die bij je roeping past; en uit je roeping voortkomt: "Ons leven richten op het hart van de Vader die ons

blijft roepen en naar ons 'ja' blijft verlangen". Kennen wij onze roeping? Beseffen wij wat God met ons voorheeft? We kunnen bidden om dat steeds dieper te mogen beseffen.

In onze tijd is het niet vanzelfsprekend om te geloven en het avontuur met God aan te gaan. Het vraagt om rust en ruimte om te kunnen verstaan wat er in je hart leeft. Wat je diepste verlangen is. Clara kan ons daarbij helpen. Haar is het gelukt. Clara, een ster, een gids. Kortom: een vrouw om bij te horen.

*Fons Sijben ofm conv
Augustus 2009*