



## Kerstmis

Kerstmis 2014. Een hoog Franciscus-gehalte dit jaar. Paus Franciscus brengt in zijn kerstboodschap een stevige mening de wereld in. Terug naar de bron en minder verleidingen, minder macht. De franciscaner orde staat zelf ook in het middelpunt door financiële uitwassen, waarbij de paus ook de vraag stelt of dit nu franciscaans is. Dit alles rond de kerststal, een uitbeelding die we aan Franciscus zelf te danken hebben.

Dan is het goed te ervaren en te lezen dat Franciscus nog steeds op vele manieren zijn gerichtheid op Jezus Christus bij veel mensen zijn werk laat doen. In een vakblad las ik dat een franciscaanse docent bij de uitleg van het verhaal van De barmhartige Samaritaan een expliciete verwoording gaf aan het begrip 'medelijden'. "Dat woord (esplagchnistè in het Grieks) wordt meestal vertaald met 'medelijden hebben', maar het drukt een veel sterker gevoel uit: alsof je darmen binnenstebuiten gekeerd worden, je maag zich omdraait..." Een les die de geïnterviewde haar hele leven is bijgebleven. Een franciscaanse les, want zij verbindt dat specifiek met het franciscaan zijn van haar docent.

Wat heeft Franciscus ons in deze kerstdagen te leren? "Als je echt Kerst wilt vieren, beeldt het dan uit in Greccio", vraagt hij. Want in die uitbeelding kom je tot de kern: een zwak, weerloos kind. De aanblik daarvan beweegt mensen en vraagt om betrokkenheid, zorg en liefde. Dat biedt God ons aan in deze dagen. Niet alleen u en ik, maar alle mensen. De engelen verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft" (Lucas 2,13b-14). God heeft welbehagen in de mensen staat er, alle mensen. Iedereen telt en mag zich door God geliefd weten. Bij hen mag vrede zijn, bij iedereen, bij jou.

Ik wens je namens het landelijk bestuur een Zalig Kerstfeest.

*Theo Reuling ofs*