

LANDELIJK SOCIAAL PROJECT



Hierbij weer een bericht van ons sociaal project Aloha.

Roberta van de OFS Perfetta Letizia in Assen: “In mei 2022 ontvingen we ons eerste bedrag van de Franciscaanse seculieren en inmiddels hebben we al meer dan € 4800 van jullie mogen ontvangen. Echt een geweldig bedrag waarmee we laptops hebben gekocht die we dagelijks gebruiken in het project. De jongeren doen er Engelse lessen op, ze krijgen huiswerkbegeleiding en ze leren Word en Excel. Dit kunnen ze enorm goed gebruiken als ze straks werk gaan zoeken. Dit kan ik uitleggen, maar misschien is het beter om het uit de mond van één van onze coördinatoren te horen. Daarom geven we het woord aan Valber, onze hoofdcoördinator.”

Valber: “Als kind groeide ik op in een houten hutje naast een meertje. De vloer was niet meer dan modder en als het regende dan werd de hele vloer nat. Dan gingen we maar in onze hangmatten boven het water hangen. Af en toe hadden we eten maar meestal niet. Mijn vader ken ik wel, maar hij heeft meerdere kinderen bij meerdere



vrouwen, dus als kind zag ik hem zelden. Als hij er was vroeg hij om hulp, terwijl mijn moeder het al zo zwaar had.

Als kind verhuisde ik naar de sloppenwijk Barra do Ceará. Ons hutje was erg klein maar beter dan waar we eerder woonden. Op de straat is het echter eng en gevaarlijk. Vaak werd er geschoten vlak bij ons hutje, waardoor ik steeds meer angst had

om op straat te komen. Op mijn twaalfde leerde ik ARCA kennen, de voorloper van Aloha, en dat veranderde mijn leven. Er was een veilig huis waar ik vrienden kon maken en ik leerde Engels van stagiairs uit Nederland. Op mijn achttiende begon ik bij ARCA als leraar Engels en als surfleraar. In 2012 stopte ARCA omdat ze geen geld meer hadden en ik besloot gewoon door te gaan als leraar, ook al werd ik er niet voor betaald. Dat was veel gedoe omdat ik ook moest werken om te kunnen eten. Toen leerde ik Roberta en Marco kennen en zij zijn mij uit eigen zak een minimumloon gaan geven om het werk met de jongeren fulltime te doen. Dat was het begin van Aloha in 2015, en inmiddels is het geweldig om te zien dat we zes coördinatoren hebben en een mooi ruim Alohahuis met een goede keuken waar we gezond eten



kunnen maken. Ook hebben we steeds meer contacten met allerlei andere organisaties die onze zestig jongeren verschillende workshops geven.

Mijn grootste passie is fotografie. Marco is ook fotograaf, en met een camera van hem heb ik veel kunnen fotograferen om wat geld te verdienen. Wat ik eigenlijk nóg mooier vind is dat ik fotografie en videografie nu aan onze Alohakids kan leren. Op de foto zie je bijvoorbeeld Lara tijdens de 'Aloha TV'-les die ik elke vrijdag geef. Het is mooi om te zien hoe Lara een jaar geleden heel schuchter binnenkwam bij Aloha en nu al helemaal staat te stralen als we video's maken! Ook bij die lessen maken we trouwens, net zoals bij bijna alle andere lessen, gebruik van de laptops die we met het geld van de Franciscaanse seculariëren hebben kunnen kopen. Voor mij en voor onze Alohakids was een laptop altijd iets dat we alleen maar op televisie zagen: een droom waarvan we eigenlijk zeker wisten dat die nooit uit zou komen. Ongelooflijk dat die droom werkelijkheid is geworden; **dank jullie wel!**

Roberta: "Dit is ons laatste artikel in de Doortocht dus net zoals Valber wil ik iedereen die gedoneerd heeft super bedanken voor de laptops. Voor wie wil en kan is het mogelijk om tot het eind van het jaar nog een donatie te doen. Verder wensen we een ieder die dit leest én iedere jongere die in een sloppenwijk opgroeit Vrede en Alle Goeds!"

Roberta Kuis ofs