

LANDELIJK SOCIAAL PROJECT 2022

Hier weer het laatste nieuws van Aloha: het sociale project in de sloppenwijk Barra do Ceará in Noordoost Brazilië. 24 juli was een bijzondere dag voor onze kinderen. De Aloha-coördinatoren hadden een reis georganiseerd naar het pittoreske vissers- en kitesurfdorp Cumbuco. Dit plaatsje is dertig kilometer van de grote stad Fortaleza waar de kinderen van de Aloha wonen. Ze waren supernerveus, konden de nacht ervoor nauwelijks slapen en ze maakten zich druk over de inhoud van hun koffer: een zwembroek en een handdoek. Veel van hen zijn nooit buiten hun eigen wijk geweest, zelfs de jongeren die al zestien jaar oud zijn!



Het is een prachtige dag geworden die vooral bestond uit lekker spelen, dansen en zingen aan het strand en heerlijk genieten van de zee. Onze Nederlandse vrienden Robin en Heleen uit Assen waren in Cumbuco en zij hebben de kinderen met drankjes en lekkere snacks ontvangen, gecombineerd met de lekkere maaltijd die de coördinatoren hadden klaargemaakt. Aan het eind van de dag was er een etentje in een pizzeria in het centrum van het dorp. Met de eigenaresse van deze pizzeria hebben we goede contacten en zij vroeg of we het interessant vinden om een Aloha-band te starten zodat we een paar keer per week op het podium van de pizzeria betaald mogen gaan spelen! Een geweldig plan, dus Marco is vanuit Nederland via Whatsapp-bellen vier jongeren muzikles aan het geven en als alles mee zit kunnen we eind oktober voor het eerst gaan optreden!

Terug naar het dagje uit van de Aloha-kids: de kinderen vonden het ongelooflijk dat ze

bediend werden en dat ze welkom waren in, zoals ze het zelf noemden: een 'chique tent'! Een dag lang waren ze weg van de armoede, de zorgen, het geweld; een dag lang waren ze in een andere wereld: de wereld van het toeristische Brazilië met mooie stranden, palmbomen en exotische restaurants.

Snel komen de woorden van het evangelie in ons op: 'wat je voor de Minsten doet, doe je voor Mij'. Zijn deze jongeren dan de Minsten? Het voelt hard en rauw, maar de Aloha-kids zijn inderdaad jongeren die geboren zijn op een plek waar bijna niets is en waar honger en geweld de dagelijkse werkelijkheid zijn. De vreugde op het gezicht van de kinderen is hierdoor een emotioneel moment: het is een soort dans, je denkt iets te geven, maar je ontvangt tegelijkertijd zoveel meer terug!

Begin mei heeft Aloha een eerste bedrag mogen ontvangen van de OFS. Hiervan kunnen we al twee laptops inclusief bureau en twee stoelen kopen! Die laptops

geven de jongeren hetzelfde gevoel als het restaurant: iets wat onbereikbaar leek gebeurt ineens! Daarom willen we iedereen die dit leest aanmoedigen om via een donatie nog meer laptops mogelijk te maken! Iedere laptop is een belangrijk gereedschap waarmee de Aloha-kids later

gemakkelijker werk kunnen vinden én waarmee ze de overtuiging krijgen dat ze net zo belangrijk zijn als ieder ander kind in de wereld!

Paz e Bem, Vrede en Alle Goeds,
Marco en Roberta Kuis ofs