

Wereldarmoededag

Op 17 oktober is het wereldarmoededag. Een dag (daags na wereldvoedseldag) die is ingesteld door de Verenigde Naties om in het kader van de millenniumdoelen aandacht te besteden aan de armoede in de wereld. Voor 17 oktober is gekozen omdat op die dag al jarenlang de armoede centraal werd gesteld door de ATD Vierde Wereldbeweging. De grote inspirator en oprichter daarvan was Joseph Wresinski, een priester in Frankrijk, die nadrukkelijk en radicaal de zijde van de armen koos. Hij leefde in hun midden en vocht met hen voor gelijke rechten en tegen uitsluiting. En dat nog amper een halve eeuw geleden.



Hoe zou Franciscus staan tegenover deze wereldarmoededag? Wat betreft de insteek zou hij het een prima initiatief hebben gevonden. Maar dat de aandacht er maar een enkele dag zou zijn, dat zou hem bevreemden. Sterker nog, hij zou het afkeuren. Je bent een mens uit één stuk en een keuze voor de armen moet volledig zijn. Niet slechts een moment.

Dat zorgt voor de nodige spanning, want we hebben ook dagen voor het voedsel, de vrede, AIDS, vaders en moeders, opa's en oma's, secretaresses, homoseksuelen en ga zo maar door. Moeten we ons specialiseren? Er eentje of een paar uitpikken? Of zou je met de keuze voor de armen niet het merendeel van alle andere uitgesloten en onderdrukten tegelijkertijd meenemen in je aandacht en strijd?

De rijke man uit het Evangelie kan geen gehoor geven aan de vraag van Jezus om zijn bezit te verkopen (Marcus 10,22); om Jezus boven al het andere te plaatsen. De gehechtheid van deze man aan zijn bezit weerhoudt hem ervan om ten volle het Evangelie te leven en uiteindelijk het eeuwig leven te verwerven. Franciscus toonde dat het wel kan: Jezus

boven alles volgen. Dan doet bezit er niet meer toe. Sterker nog: het wordt zelfs een last. Wat een voorbeeld! Als wij Jezus, het Woord van Liefde, boven alles stellen, hoe ziet ons leven er dan uit? Lijkt het er al op of is er nog wat te doen?



*Oktober 2012
Theo Reuling ofs*