

Franciscus en de Paus

De nieuwe paus is nog maar pas gekozen, of de telefoon gaat: felicitaties vanwege de nieuwe paus die de naam Franciscus kiest. De media willen er meer van weten.

Franciscus is van oorsprong een bijnaam. De rijke lakenkoopman Petro(!) Bernardone uit Assisi gaf die aan zijn zoontje Johannes, uit liefde voor de Franse modecultuur. Maar het leven van de stamhouder Franciscus verloopt niet helemaal volgens zijn plan. Sindsdien staat 'franciscaans' voor universele broederschap en een hartstochtelijke liefde voor de schepping, voor respectvolle interreligieuze dialoog en een vurige liefde tot Christus, voor de vreugde van een eenvoudige levensstijl en solidariteit met de armen.

Dat de eerste Latijns-Amerikaan op de stoel van Petrus een nieuwe naam kiest in de pausgeschiedenis, markeert een nieuw begin. Met Franciscus van Assisi als naamheilige, bevestigt paus Franciscus, wat al gedurende zijn hele leven belangrijk voor hem is: profetische aandacht voor de armen en een eenvoudige manier van leven. Samen op weg gaan, de mensen het Evangelie brengen, als broeders en zusters voor elkaar een zegen zijn. In zijn eerste woorden en daden zijn franciscaanse kernwoorden en -waarden te herkennen. En dat de nieuwe Pontifex (bruggenbouwer) zich eenvoudig als bisschop van Rome voorstelt, kan oecumenisch van betekenis zijn.

Franciscus en de Paus. Als de boeteling uit Assisi in 1209 paus Innocentiüs III treft, ontmoeten charisma en hiërarchie elkaar. Deze onontbeerlijke elementen voor de structuur van de kerk worden vaak tegen elkaar uitgespeeld. Een paus Franciscus kan tonen, dat beide bij elkaar horen. Innocentiüs had overigens in de nacht voor de ontmoeting een nachtmerrie: hij zag zijn kerk instorten! Maar een wonderlijke man ondersteunde met zijn schouders het geheel. "Franciscus, bouw mijn kerk weer op", dat woord van de gekruisigde aan de jonge Franciscus behoort tot de kern van het franciscaanse charisma. Een paus, die zijn angst toelaat en tegelijkertijd op zijn dromen vertrouwd, en een kleine arme, die naar Christus luistert en niet wegloupt van een wankelende kerk, maar juist aanpakt... wat een visioen, als dat samen zou kunnen komen.

De nieuwe paus wordt met verwachtingen overladen. Zijn we blij met de nieuwe naam? Het is verheugend dat onze grote kleine broeder uit Assisi ook na 800 jaar nog veel te zeggen heeft. Maar dat is allereerst een opdracht voor onszelf.