

De Regel van de OFS

In oktober staan we nadrukkelijk stil bij Franciscus van Assisi. We gedenken het moment van zijn overlijden en het begin van zijn leven in het aanschijn van God. De OFS heeft als erfenis de Regel overgehouden, voor het laatst geactualiseerd in 1978. Dit jaar gedenken we dat gebeuren 40 jaren geleden. Geprofeste leden van de OFS hebben zich nadrukkelijk verbonden aan die Regel. Aan die verbintenis is onderstaande ode gericht.

Ode aan de Regel

Jij bent er
altijd.
Ik heb mij aan jou verbonden
voor het leven.
Daarom ga jij met mij mee
dag en nacht
en ik met jou.

Je bent als een bron om uit te putten
als ik dorst krijg.
Je bent als een la om in te zoeken
voor een antwoord op mijn vraag.
Je bent als een richtingwijzer om te volgen
als ik niet meer weet hoe te gaan.

Vaak voel, zie, ervaar ik jou
soms ook even niet.
Zo trekken wij samen op
vertrouwd met elkaar
getrouwd aan elkaar.

Je bent en betekent veel voor mij
maar toch niet alles
Dat wil je zelf ook niet.
Want jij en ik
apart of samen
richten ons steeds naar de échte Bron:
de bron van jou
de bron van mij
Jezus Christus.

Jij helpt mij om Christus te volgen
met af en toe een hint
een mogelijkheid
een manier.
En als ik soms toch mijn eigen weg ga
en jou vergeten ben
brengt mij belofte van toen
mij toch steeds weer terug bij jou.