

## Franciscus en kerstmis

De geboortedag van het kind Jezus vierde Franciscus met veel groter enthousiasme dan alle andere plechtigheden. Voor hem was Kerstmis het feest der feesten, omdat in zijn beleving God als een baby gevoed werd aan de borsten van een mens.



Toen eens de eerste kerstdag op een vrijdag viel, discussieerden de broeders onder elkaar of ze zoals gebruikelijk was op vrijdag, geen vlees mochten eten. Franciscus stopte deze discussie door te zeggen: "Het is verkeerd door de dag waarop dit Kind werd geboren, vrijdag te noemen. Ik wil dat op deze dag zelfs de muren vlees voorgezet krijgen, en als die het niet opeten, smeer het er dan maar over uit".

*Gijs ter Veer ofs*