

Een nieuw begin

Deze periode van het jaar staat in het teken van het nieuwe begin. Dat begint eind december als de dagen weer gaan lengen, eerst nog nauwelijks merkbaar per dag, maar dan toch steeds duidelijker en duidelijker. Een zeer sterke manifestatie van het nieuwe begin, het nieuwe leven is natuurlijk bij uitstek de geboorte van het kerstkind. En dan op 1 januari is daar het nieuwe jaar, een nieuwe start, een nieuwe kans.



Een nieuw begin, een nieuwe start betekent ook bijna altijd veel onzekerheid; hoe gaat alles lopen, wat komen we tegen, welke moeilijkheden moeten we overwinnen, hoe zal het zich ontwikkelen? Al die onzekerheden zullen ook in de gedachten van Maria en Jozef hebben rondgespookt rond de geboorte van Jezus. Want er gebeurden allerlei rare dingen om hen heen na de geboorte van hun kind. Er kwamen herders uit de velden naar het kind kijken, omdat engelen hen daartoe hadden uitgenodigd en er kwamen wijzen van ver die spraken over een ster die hen had geleid. Wat moeten zijn ouders in de war gebracht zijn over wat er allemaal gebeurde. Maar bij al die onzekerheden zijn zij blijven vertrouwen op wat door de engel aan Maria was voorspeld.

Deze nieuwe start, dit nieuwe jaar brengt ook voor ons veel onzekerheden mee, denk maar aan onze koopkracht bij de kostenstijgingen in verband met verhoging van het lage BTW-tarief, de haalbaarheid van de klimaatdoelen, de ramp van de plastic soep, een 'ongeleid projectiel' als president van de Verenigde Staten, eventuele gezondheidsklachten in de nabije toekomst en ga zo maar door. Maar hebben wij niet, zoals Maria en Jozef bleven vertrouwen, alle reden om te vertrouwen op Hem die zei dat al onze haren zijn geteld en dat onze namen vanaf het begin staan geschreven in Zijn hand. Laten we onszelf en onze plannen voor dit nieuwe jaar aan Hem toewijden en op Hem vertrouwen dat er iets moois tot stand zal komen dit jaar.

Michel Versteegh ofs